

FOLKETS PARK

GULLRINGEN



Folkets Park, Gullringen.

Belägen på Parkvägen 3, Örsåsa 2:21.

I början på 1930-talet bildades en Folkets Hus-förening i Gullringen och man köpte mark av Anton Nilsson i Örsåsa för att bygga en samlingslokal. Erik Nestor kommer ihåg när man fällde tallarna för byggnationen. Man brände ris och bröt stubbar på lördagar, mycket folk hjälpte till och man skulle dra upp stubbar med hjälp av en talja, men det gick ju inte, så till nästa lördag hade man ordnat en stubbrytare och då gick det ju mycket bättre. Gullringens Träförädling skänkte virke och annat material till bygget. Lindor Eklöv var byggnadsledare när Parken byggdes. Han kom från Horn och var trappsnickare på Gullringens Träförädling, sedan flyttade han till Landsbro och gifte sig med Rut Andersson från Örsåsa. Det var arbetare från Hultsfred som jobbade på fabriken och veckopendlade, de jobbade med Parken på vardagskvällarna. Bland andra var Valdemar Eklund med.

Det var ett enkelt trähus först med enkla lämmar som fanns på långsidorna och man kunde ta bort på sommaren. Två stora dörrar var det på ena gaveln. Innertak och vind fanns det. Väggarna isolerades senare. Färskt vatten fick man köra dit i sår. Omkring 1950 djupborrades en vattenbrunn som fortfarande finns kvar, Erik Nestor berättade att han monterade dit den.

I damernas klädloge var det väldigt lågt till taket. Herrarnas garderob var vid inträdet intill ytterdörren.

Två utedass och vedbod var det till vänster om byggningen.

Terrasserna utanför byggdes senare och där var det servering vid sommarfestligheter.

Arnold i Säby och Fredrik gjorde dessa. Ett enormt arbete som fortfarande finns kvar.

Skjutbana och tombolastånd fanns också i anslutning till byggningen.

*Gullringens Gymnastik & Idrottsförening GG & IF anordnade Gullringsloppet på skidor i tjugofem år från 1943 med Folkets Park som start och målplats.

Föreningen tog upp boxning på programmet 1944 och träningen bedrevs i Parken, men lades snart ner.

Bingoverksamhet hade man också på 1960-talet till början av 1970-talet också i Parken.

Idrottsföreningens damklubb hade också luciafirande i många år i Parken. 1958 var Siv Berglund Gullringens första folkvalda lucia och Ing-Marie Nilsson var Lill-Lucia. Damklubben bakade till kaffeserveringen, stöpte ljus, hade tombola och handarbetsförsäljning till luciafesterna enligt Siv Berglund. Detta luciafirande höll på till slutet av 1960-talet.

En frisksportarklubb bildades också som var aktiv en tid, som bland annat hade brottnings på programmet och man tränade i Parken, för att göra brottarmatta så använde man säckar som man sprättade upp och fyllde med halm och sedan sydde ihop.

Det arrangerades också 4-kamp i början på 1940-talet, med terränglöpning, simning, cykel och landsvägslopp. Det var folkskollärare K.E. Hansson som ordnade detta för att samla in pengar till frisksportarnas kursgård.

1952-53 under Folkets Hus blomstringstid var det frågan om utbyggnad av lokalerna, det blev större krav av både aktörer och besökande.

En ritning gjordes och man gick ut med förfrågan till andra föreningar i bygden att teckna aktier i Folkets Hus-föreningen, men man tordes inte sätta planerna i verket av ekonomiska skäl.

I ledningen då var Åke Johansson, Harald Wohlfart, Elsa Persson Harald Bergqvist och Stig Svensson.

Folkets Park var ineställe på den tiden, men det blev sämre när Kisa Folkets Park byggdes.

På 1970-talet avtog verksamheten och 1977 revs Folkets Park.

Med grävskopa revs byggnaden och Ananda Marga i Ydrefors (en religiös sekt med rötter i Indien) tog hand om stockar, bjälkar och virket som de kunde använda.

Resten brändes ner.

Lindor Eklöv var den förste ordföranden (enligt Åke Johansson).

Bröderna Landin, John, Harry och Einar var mycket föreningsaktiva.

Många Gullringsbor var aktiva vid olika tillställningar.

Sune Tidlund (numera Kalmar), Göte Gustavsson, Evert Johansson (Fagerhult), Bertil Andersson avlidne Olle Grönqvist var de sista aktiva i styrelsen, föreningen finns fortfarande kvar, men är vilande. Bertil Andersson tog emot bokningar på senare år av Folkets Park.

Aktiviteter.

Det anordnades baler under många år med fullt hus, det kunde vara 400-500 personer varje danskväll, det var bal varannan lördag och varannan lördag var det som regel uthyrt till andra organisationer.

Bröderna Larsson Silverdalen, Andrew Walter, Carl Jularbo, Carl-Erik Sandberg, Olle Bergman, Lasse Dahlqvist, Yngve Stoor, Egiel Bohrens var orkestrar som var och spelade i Folkets Park. Sigge Furst, Åke Grönberg, "Åsa-Nisse" John Elfström var också i Parken och uppträdde.

Ossian Green på fiol och hans hushållerska Ester Granat som spelade cittra, underhöll också i början av 1930-talet. Esters dotter Naemi var också med ibland, berättar Maja Nestor.

Åke Johansson ordnade med artistbokningarna.

400-500 personer kunde det vara på balerna och man fick låna parkeringsplatser vid Brännebro skola.

Lars Grönqvist: Yngve Stoors Hawaiiorkester skulle komma och spela i parken, man hade läst på dåligt i sina papper och körde till Gullhögen i Västergötland.

När de kommer dit säger man där "här är det ingen dans ikväll"

Jo, vi ska spela här ikväll, säger Yngve Stoor, men kollade i sina papper: Gullringen.

Dåliga vägar på den tiden, de kommer två timmar för sent.

Då satt folket där och väntade, precis fullpackat med folk var det, så att det första när de kom in genom porten, var att Yngve sprang upp och började spela på dragspelet för att underhålla, medan orkestermedlemmarna packade upp trummor m.m.

Sommardanser var det också, men inte så mycket folk som vintertid.

Dansbiljetter hörde också till som såldes i en kiosk.

Valborgsfirande med brasa liksom midsommarfester anordnades också med många deltagare.

För att hålla ordning var Algot Levin, Vidar Widerström, Ingjald Lindblad, Ture Svensson, Lindor Eklöv, John Nestor m.fl. ordningsvakter i olika perioder.

Svenska Träindustriarbetareförbundet anordnade julfester i Folkets Park trettondagsafton, mycket välbesökta av gullringsborna.

Gullringens socialdemokratiska ungdomsklubb SDUK (senare SSU), ordnade möten i Parken, på somrarna, baler, munkgänge, basarer, soaré, t.ex. bal den 7 april 1945, vinsten för föreningen blev då 115 kronor.

Den socialdemokratiska kvinnoklubben i Gullringen hade också många aktiviteter i Parken bland annat syföreningsauktioner.

Södra Vi östra Svenska landsbygdens ungdomsförbund SLU, även Södra Vi norra SLU-avdelning hyrde också Parken ibland för kamratmöten och dansaftnar.

De ordnade så att Riksteatern kom och spelade teater.

Det var ”Tjugofyra röda rosor” som gavs då för precis fullsatt salong.

Karin Olsson Kåreda ordnade med detta.

Röda korset hade basarer som pågick i dagarna två.

Vid Konsumtionsföreningens årsstämmor var mycket välbesökta av medlemmar och deras familjer.

Ljusfest var det i Folkets Park 1934 för att inviga gatlyset i Gullringen.

Erik Nestor berättar: Det var så kallt den kvällen och det hade kommit en ny charkuterist till Gullringen som hade butik i telefonstationshuset en kort tid.

Han sålde varm korv vid Parken, det var första gången det såldes varm korv där.

Han ropade: ”Ett rop i natten, varm korv”.

Skolköksundervisningen var det i Folkets Park, på 1940-talet.

Det kördes med lastbil från Södra Vi utrustning, järnspis, lite hyllor och annan utrustning. En kamin togs bort på övervåningen och en järnspis sattes in där.

Skolskökseleverna delades upp i två grupper, en som var i källaren och en i stora salen och som fick undervisning i matlagning, bakning och hemkunskap.

Avslutning hölls utanför vid terrasserna.

I Folkets Park hade Gullringens Träförädling takstolskalas när ett nytt hotell uppfördes i samhället 1934 och alla arbetarna var inbjudna.

Privata fester var det i Folkets Park också, Ansgarius Svensson och Sigurd Karlsson bl.a. hade sina 50-årsfester där.

Lysningssvängar var där från 1932, det var Stigner Henriksson och Inga-Lisa Widerström som hade den första. När Erland Svedberg och Alice Widerström hade sin lysningssväng så dansade man jitterbugg så det stod härliga till. Det var lysningssvängar ända in på 1970-talet.

Föreläsningar hade man också i Folkets Park.

Carl-Erik Svensson berättar: Det skulle vara föreläsning en kväll och när vi kom från Södra Vi vid 18.30-tiden så smög en person utanför Parken, det var Sune Tidlund som skulle elda i kaminerna, men hade glömt bort detta, det var totalt utkyllt i lokalen.

Sten Bergman, forskningsresande var det som hade föreläsningen, han stod där i överrock och pälsmössa och vi i publiken satt och hoppade av köld i bänkarna.

Frälsningsarmén hade också konserter.

Riksbekante pastorn "Målle" Lindberg med musikanter var i Folket Hus och predikade 1955 med ca 350 personer som åhörare och en gång till 1965 med många åhörare då också.

Om han kunde omvända några gullringsbor vet man inte, det var väl mera show över föreställningen.

Andra grupper som också uppträdde i Parken var Klubbgänget med Ing-Britt och Stig Andersson, Siv Karlsson, Stig i Ådala

Visans vänner: John och Georg Nestor, Bertil i Alphyddan, Tage och Eskil Johansson i Ennesbo, Sture?

Biografföreställningar var det också.

Den första ljudfilmen som visade var "Bröderna Östermans huskors", Men på grund av dåliga väggar så blev det mycket vibrationer så ljudet hördes så dåligt, *men ljudfilm var det*, man hade inte så stora krav på den tiden.

Källor:

Det är inte så lätt att hitta protokoll och andra handlingar från början av verksamheten vid Folkets Hus.

Men Pensionärsklubben i Gullringen med Berit Gunnarsson som ledare har kunnat ta fram ganska mycket uppgifter och många minnen vid några träffar i höst.

Deltagare har varit Maja och Erik Nestor, Lars och Birgitta Grönqvist, Carl-Erik Svensson, Alf Karlsson, Reine Widerström.

1994 hade Berit Gunnarsson samtal om Folkets Hus-föreningen med sedan dess avlidne Åke Johansson.

Andra uppgiftslämnare Britt-Marie Adolfsen, Siv Berglund.

*GG&IF 1933-1983.

Kärleken till hembygden. Maj Djurstedt.

Gullringen hösten 2005
Nedskrivet av Hjördis Widerström

VÅR GAMLA FOLKPARK.

*Här låg Folkets Park som sen länge är rivet,
Här florera det Gullringska nöjeslivet.
Ty här under fyrtio och femtital,
man dansat på lysningssväng, fester och bal.
Och när Bröderna Larsson till Gullringen for,
då var trängseln bland dansande paren stor.
Att band här har knutits man kan ta för givet,
och att mången har fått en kamrat här för livet.
Här dansa man till Herbert Strömbergs toner,
man gick på teater och föreningsauktioner.
Man fann Anna Thyrsson i Folkparkens kök,
Där hon kokade kaffe vid våra besök.
Och där i kaféet vid lördagshelgen,
man tog sej en slurk ur rockficksbuteljen.
Men Ingjald och Vidar och Algot Levin
som ordningsvakter höll god disciplin.
Ty knappast man minns något slagsmål o bråk,
det var städat och lugnt i vår Folkparkskåk.
Men av Folkparken år, som så blomstrande var,
Finns blott stenmursfragmenten och minnena kvar.*

Nils Holm.